

Het pleisteren van het kerkgebouw in 1903

In het jaar 1903 is op het kerkgebouw een pleisterlaag aangebracht. Dit gebeurde ook met de meesterswoning en de pastorie. Blijkbaar waren de kerkvoogden, de notabelen en architect P. Dam nogal verrukt van deze maatregel, want ze lieten op de oostmuur een bord aanbrengen met hun namen.

Er zijn toen echter mensen geweest die over het aanbrengen van een pleisterlaag een andere mening hadden. Jhr. van Spengler, die van 1910 tot 1946 burgemeester van Baflo is geweest, schrijft: "Jammer van de kerk" en Van Harreveld en Steensma oordelen later: "... door bepleistering danig toegetakeld".

Uiteraard kan over smaak worden getwist, maar de bepleistering heeft kwalijke gevolgen gehad voor de muren en het interieur. De muren waren niet meer in staat naar behoren te ademen. Het is sinds 1903 te nat in het gebouw en het kost grote moeite het houtwerk van zwam en de muren van alg te vrijwaren.