

De duiventil

In het jaar 1837 wordt er in het kasboek van de kerk een zeer merkwaardig bericht geschreven: "In het jaar 1837 is met onderling overleg besloten, dat de Duiventil aan de Kerk gehecht weggenomen en vernietigd zouden worden waarvoor aan de pastorijs tot Schadevergoeding toegekend en geschonken is een daarbij gelegen behuisd heemstede, vroeger toebehorende aan de Wed^w D. Cobes, waarvan de Kerkvoogden de beklemmingen verkregen hebben door uitbetaling eenen Som van f 50,00 daarover belegd door Meijuff de Wed^w Taapkens; welke penningen gevonden zijn, uit één Kapitaal van gelijke groote opgebracht is door Kornelis Dingstra en vrouw".

Er is al veel tijd en moeite besteed aan het ophelderen van de verschillende facetten van dit bericht. De moeilijkheid ligt daarin dat de toenmalige predikant, ds. B. P. Westerhoff als opsteller van het bericht, een gebeurtenis heeft willen verbergen. Zodra alle facetten hiervan duidelijk zijn, zal het op schrift gesteld worden.

Er heeft dus een duiventil aan het kerkgebouw gezeten ten gerieve van de predikant. Getracht zal worden de sporen ervan bij de komende restauratie terug te vinden. Het is niet bekend wanneer de duiventil aan het gebouw bevestigd is. Ook is niet duidelijk of er duiven werden gehouden voor het verzenden van berichten, dan wel voor de consumptie.